

Ik ben de HEERE uw Heelmeester – Exodus 15:26

Universiteitsstad Eldoret, in west Kenia, bereidt zich momenteel voor op de *grootste opwekking- en genezingsdiensten aller tijden*, die op 29 en 30 augustus plaatsvinden. Niet eerder werd er een Christen samenkomst van deze omvang gezien. Meer dan een miljoen mensen worden verwacht. Ook Nederlanders maken zich momenteel gereed.

Groot

In het afgelopen decennium is de Christengemeenschap in Kenia weergaloos gegroeid tot een beweging van meer dan 20 miljoen landgenoten, en tienduizenden van over de landsgrenzen. Deze historische aantallen kunnen je alleen maar doen denken aan de eerste Christengemeente uit Handelingen. In lijn hiermee wordt er het grootste feest van de Heer ooit verwacht. Daarbij zijn ook vele Voorgangers, overige Kerkwerkers en geïnteresseerden vanuit de hele wereld te gast. Afgevaardigden van regeringen, zoals die van Brazilië, Zambia, Congo en ook de EU zijn aanwezig. Men wil met eigen ogen aanschouwen.

Genezing

Een aaneenschakeling van genezingswonderen van de Here Jezus valt de gelovigen in Kenia momenteel ten deel. De enorme golf van opwekking is vandaag de dag zichtbaar in de straten en op de pleinen in Kenia. En zeker niet alleen op zondag. De getuigenissen van Redding worden dagelijks in kleine en grotere settings met elkaar gedeeld en gevierd, waarna men de straat op gaat om de ongelovigen veelal met succes deelgenoot te maken. Artsen staan versteld, en komen via hun patiënten tot geloof. De Heer spreekt in Haggai 2:10 "De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige,.."

Boodschap

Natuurlijk rijst de vraag: "En hoe is dit zo gekomen?" Wanneer we deze opwekking nader onderzoeken zien we bijvoorbeeld dat de Christenen deze woorden van de Here Jezus "Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen." (Matt. 4:17) ter harte nemen, waardoor deze Gemeente belijdend is. Van de Voorgangers tot en met de weeskinderen in de straat komt men bijeen om in berouw en inkeer de Heer te zoeken. De vruchten hiervan plukt men. De Here Jezus staat werkelijk in alles centraal, en het dagelijks leven is gericht op heiliging en rechtvaardiging. Men is ootmoedig en leergierig.

Internet

Alle bijeenkomsten zijn live te volgen via de Keniaanse zenders KTN en NTV, en via de livestream link die op www.jesuislordradio.info gepubliceerd wordt op 29, 30 en 31 augustus. De 31^{ste} is er een grote Conferentie, een dag van Onderwijs. Meer informatie: www.repentnetherlands.nl en www.repentandpreparetheway.com.